

het bizarste verhaal ooit

By jewel

Submitted: March 24, 2006

Updated: February 24, 2008

dit is een gek verhaal die ik en een vriendin hebbe geschreven. het hebt zeer lollige momenten in. ik doe hem tussen anime/manga omdat er veel anime series en films in voor komen.

Provided by Fanart Central.

<http://www.fanart-central.net/stories/user/jewel/30545/het-bizarste-verhaal-ooit>

Chapter 1 - introductie en hoofdstuk 1

2

1 - introductie en hoofdstuk 1

de bizarste verhaal ooit.

geschreven door: jen en mel

A/N: dit is de gekste verhaal ooit en ik zeg alvast. dit is maar de introductie.

spellen/series/films die er in voor komen:

Shaman king, kiki's flying delivery service, shinchon, chobits, kingdom hearts, .hack//SIGN, the soultaker, spirited away en shinzo.

personage's en wat ze een beetje doen:

Yoh Asakura(barman/dief/slaapkop), Anna kyohyama (assistente van Sumomo), Opacho (een stille vreemde), Zeke Asakura (slaap kop die vlugt), Kiki (1 van de slechteriken), jojo (1 van de helden), shinchon(1 van de helden hoe raar het ook mag zijn), chi(1 van de lechterikken), Sumomo(archioloog en een echte vrouw!), Chihiro(iemand die niet geloofd word), Sora(1 van de helden hij van kingdom hearts), Riku(1 van de slechterikken), Kairi(1 van de helden), Tsukasa(hij word gek), Sora(1 van de slechterikken hij van .hack//SIGN), Kyosuke Date(1 van de helden), Komugi Nakahara(zij word gek), Maya(vriendin van 1 van de helden zij word ook gek), Runa(de leider van de slechterikken) en Mushra(een slaapkop die gek wordt).

kleine introductie:

de wereld wordt overspoeld door gekheid. nadat beroemde archioloog Sumomo en haar assistente, Anna Kyohyama, een goude schedel hebben opgegraven denken ze dat ze rijk worden. wat ze niet weten is dat de schedel vervloekt is. kunne de twee op tijd een groepje helden bij elkaar samen stellen om de wereld te redden? of zulle zij en de wereld ten onder gaan in gekheid?

A/N: en nu het verhaal!!!!!! veel lach plezier mense!ohw en ik zeg gelijk de namen hoor!

hoofdstuk 1: de opgraving.

het is een warme zomerdag. de wereld beroemde archioloog Sumomo en haar assistente, Anna, zijn bezig met een opgraving. Sumomo is hyper...zoals altijd.

Sumomo:"ohw vandaag gaan we zeker wat vinden!"

Anna:"ohw woopie."

zei Anna op een sarcastische toon.

Sumomo:"kom kom, dat kan wel wat blijer."

Anna:"waarom zou ik...we zulle toch niks vinden. net als gisteren, eergisteren en alle dagen daarvoor.

Sumomo:"toch gaan we het proberen!"

Anna had verder niks te zeggen dus gingen ze verder met hun opgraving. 4 en een half uur later gaf Anna het op.

Anna:"ik geef het op. ik ben vies en we vinden toch niks."

Sumomo was een paar meter verder op aan het graven.

Anna:"...Sumomo...we zullen niks vinden stop nou maar."

plotseling stopte Sumomo en gaf een gillette.

Sumomo:"ik heb wat gevonden! ik heb wat gevonden! ik ben geweldig!"

ze kijkt Anna aan.

Sumomo:"nou?!"

Anna:"wat?"

Sumomo:"waar blijft mijn aplaus!"

Anna zuchte en klapte heel langzaam. Sumomo haalde haar pompoms uit het niets en deed een raar dansje.

Sumomo:"ik ben goed, ik ben geweldig, ik ben Sumomo!"

Anna:"ik geef het op. ik sta hier midden in afrika te klappen voor de vreemdste vrouw die ik ooit heb ontmoet."

Sumomo danste nog steeds haar gekke dansje.

Sumomo:"ik ben goed, ik ben geweldig, ik heb wat gevonden...zo geweldig."

Anna:"wat een bloempje?"

Sumomo gooit haar pompoms op Anna's hoofd en haalt haar fantastische fonds tevoorschijn.

Anna:"wow"

het was een schedel die ze vaak hadden gevonden, maar deze was van goud!!!

Anna:"wow...wow...wow...we zijn rijk...wow...we hoeven nooit meer te graven in de viezigheid."

Anna stond op en danste Sumomo's gekke dansje met haar pompoms.

Anna:"wohooh we zijn rijk jaaa!!"

na 4 uur te hebben gedanst in de viezigheid gingen ze uiteindelijk naar een bar toe. er was niemand in de bar behalve 3 jonges die met elkaars ruggen tegen elkaar aan lagen te pitten. 1 van de jonges had een oranje kop telefoon op en zong een liedje in zijn slaap.

Yoh:"even when the darkest clouds are in the sky, I musn't cry and she musn't cry. spread a little happines as you go by."

Anna:"goh wat een bediening..."

ze liep naar de jonges toe en maakte de jonges heel wild wakker door ze een schop onder hun reet te geven.

Anna:"WAKKER WORDEN!!!"

ze werde alledrie wakker met een schok.

Yoh:"AH!"

Mushra:"wie durft ons wakker te maken!!!"

Zeke:"wat kom je doen!"

Anna keek ze heel boos aan.

Anna:"ik heb geen idee wie jullie zijn maar wij willen onze drankjes!"

ze kijkt barman Yoh heel boos aan.

Anna:"nou waar blijft het!"

Yoh:"ohw ja...natuurlijk."

15 minuten later hadden Sumomo en Anna hun drankjes. Sumomo zat raar te wippen op haar bar kruk.

Anna:"Sumomo doe normaal alsjeblieft..."

Sumomo:"ik ben opgewonden...dankzij die goude schedel gaan we rijk worden!"

Anna zuchte. Yoh wasde een paar glazen af en was aan het denken, net als zijn 2 vrienden.

Yoh:"...(een goude schedel hu?...hm...)"

Zeke:"(een goude schedel! oh nee!)"

Mushra:"...(een goude schedel...zal best, ik wil slapen...alleen maar slapen.)"

A/N: tada eerste hoofdstuk af!!en ik vind hem lollig...maar dat is mijn mening.